

Waterpret van ongekekende diepte

Limburg is een attractie rijker. Eentje met internationale allure. Eind oktober zwaaiden op de mijnsite van Beringen immers de deuren open van Todi, het grootste subtropische indoor duikcentrum van Europa. Twee indikkers – die vroeger dienden om slib uit het water van de kolenwasserij te filteren en nu beschermd erfgoed zijn – werden daarvoor omgeturnd tot een gigantisch aquarium. Je kunt er duiken en snorkelen in meer dan 6 miljoen liter heerlijk warm water, terwijl 2200 kleurrijke, tropische zoetwatervissen je gezelschap houden. Dit is de ultieme duikervaring.

DOL-FIJN, LEVEN ALS EEN DOLFIJN

De oudste afbeelding van een duiker met een met lucht gevulde dierenhuid, vinden we in een Assyrische houtsnede. Maar pas in de negentiende eeuw kwam de ontwikkeling echt op gang. Twee Fransen ontwikkelden toen het eerste SCUBA (self-contained underwater breathing apparatus)-apparaat waarmee men ongeveer een half uur onder water kon blijven en tot een diepte van 30 meter kon gaan. Intussen is duiken een heus beroep. En dan hebben we het niet over de stervoetballers die met een schwalbe de scheidsrechter willen misleiden. Of over hun collega's, de doelwachters. Wel over

de mensen van wie de werkplek zich onder water bevindt. Geen makkelijke job. En toch zijn er veel amateurs die hiervan hun hobby willen maken. Het sportduiken zit inderdaad in de lift, wordt met de dag populairder, bij een publiek van 8 tot 88 jaar. Gewichtloos zweven is dan ook een gevoel dat je bijna met geen woorden kunt beschrijven. Doordat het duiken in veel vakantieparadijzen erg bereikbaar is geworden, kent deze sport momenteel ongekekende hoogtes, of beter gezegd, dieptes. Maar omdat het voor de meeste beoefenaars niet haalbaar is om ieder weekend naar de Rode Zee, het Caribische gebied, het Groot Barriërrif in Australië of de



eilanden van de Malediven te trekken, wordt hen nu een schitterend alternatief geboden. Dicht bij huis.

DEEL UIT MAKEN VAN EEN AQUARIUM

Het hart van het duikcentrum is een gigantisch, trechtervormig, overdekt bassin met een diameter van 36 meter en een diepte van 10 meter. Daarin bevinden zich acht zones, met telkens een ander thema: een mijngang, grotten, scheeps- en autowrakken, beelden en kunstvoorwerpen... Tussen die levensechte decorelementen in de Experience Zone kunnen ook de 30 verschillende soorten prachtige vissen – onder andere citroencichlides, frontosa's, reuze goerami's en zilveren arowana's – zwemmen of zich verschuilen. Bezoekers kunnen die tropische vissen trouwens bewonderen op grote schermen, dankzij beelden van de onderwatercamera's. Een kleinere indikker fungeert als biologische filtervijver, zodat de waterkwaliteit altijd ideaal is. Mag de innerlijke mens ook wat bevochtigd worden? De brasserie ademt het mijnverleden, maar heel bijzonder is de duikersbar. Omdat het daar lijkt of je het boek "20.000 mijlen onder zee" van Jules Verne binnenstapt.

SIRENES DIE DE AANDACHT TREKKEN

Al wie over een geldig duikbrevet beschikt, mag na reserveratie zo in de waterpret, eh duiken, twee uur aan een stuk. Maar je kunt ook eerst een initiatie volgen of een opleiding in de TODI-school. Groot voordeel ten opzichte van een zwembad is dat je hier ook enkel met behulp van de juiste ademtechnieken, zo diep mogelijk kunt gaan. Met enkel de lucht in je longen als bagage kan je nog meer genieten van de stilte en de rust tussen de fauna. Het freediven kent overigens nog meer afgeleiden, zoals de onderwaterfotografie en het speervissen. In Todi vind je hiervoor de gedroomde oefenfaciliteiten. Is de grote diepte jou nog een brug te ver, dan kan je de prachtige onderwaterwereld ook al snorkelend ontdekken, terwijl je rustig aan de oppervlakte dobert. Het volgelaatsmasker maakt het mogelijk om alle kanten op te kijken en gewoon te blijven ademen zoals Moeder Natuur ons dat leerde. Het ziet er naar uit dat in Beringen voortaan ook regelmatig zeemeerminnen zullen gesignaleerd worden. Omdat je er alle aspecten van het zogenaamde 'mermaid' – zoals speciality moving met een staart – onder de knie kunt krijgen. Heeft zo'n Ariel eigenlijk wel knieën?